

Francien was helemaal gelukkig in Frankrijk.

Ze had velden vol zonnebloemen gezien en een prachtig schilderij van Van Gogh



Zonnebloemen Olieverf Van Gogh

© AD L J

Achmed was nog uitgeput van de lange reis naar Turkije



Landkaart Turkije

© AD L J



Rachella had bij een vriendinnetje buiten mogen slapen.

Het was feest!

Tot ze een spin zag bij haar slaaptak.

Hysterisch!

Spin van waxinekuipje AdLJ



Patrick was met papa en later met mama en haar vriend op vakantie geweest.

Cool.

Minder leuk was al dat geroddel geweest.

Hij had van de hoge toren willen gillen dat ze daar mee moesten stoppen

Eiffeltoren Parijs

Simon was in de vakantie een beetje ondeugend geweest.

Hij had in het hotel heel veel suikerklontjes opgesnoept en de ballon van zijn zusje weg laten vliegen



Ballonnen Pastelkrijt AD

© AD L J

Marleen was gaan kamperen.

Dat was erg leuk.

Minder leuk was alle herrie op de camping.

Daar was ze een beetje van doorgedraaid.



Voorst Acrylverf AD

© AD L J

Peter was thuisgebleven.

**Hij was erg geschrokken
van het nieuws op tv en in
de krant**

Krantenartikelen

© AD L J



**Jasmine was heerlijk thuis
gebleven.**

Gezellige logeerpartijtjes.

**Helaas was ze misselijk
geworden van alle taartjes
die ze met vriendinnen had
gesnoept**

Naar Julia Woning

© AD L J



**Raoul werd helemaal rustig
van het zand en het water
waar hij heerlijk in heeft
kunnen spelen.**



Reizende zon. Gemengde techniek AD

© AD L J

**Anneke had zich erg
verdrietig gevoeld.**

**Ze was naar een begrafenis
geweest.**



Loslaten. Digitale fotobewerking AD

© AD L J